

# Woodbrookers

*De vereniging Woodbrookers Barchem, eigenaar van het 'Woodbrookershuis', is erfgenaam van een belangrijke religieus-maatschappelijke stroming uit het begin van de twintigste eeuw. Vanuit vrijzinnig protestantse achtergrond streefde deze stroming naar 'oecumene', dat wil zeggen samenspraak met andere kerken en godsdiensten, en naar 'doorbraak', dat wil zeggen doorbreking van de verzuiling en erkenning van religie binnen de (met name progressieve) politiek.*

Bij Birmingham is een landgoed Woodbrooke, waar Quakers zo'n honderd jaar geleden een centrum voor geestelijke en sociale scholing hadden opgericht. Een groep Leidse theologiestudenten was na verblijf daar zo getroffen door de open sfeer van het centrum, dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de 'Vereniging van Oud-Woodbrookers in Holland' oprichtten. Zij wilden "in de geest die op Woodbrooke heerst" mensen met verschillende levensbeschouwingen bijeen brengen en via ontmoeting en gesprek tot persoonlijke verdieping komen. Dat was in de toenmalige Nederlandse sfeer van verzuiling ongekend.

Het Woodbrookershuis zelf, het hoofdgebouw van het centrum, werd in 1924 gebouwd door de bekende Lochemse architect Postel, die zelf ook tot de Woodbrookers behoorde en eerder vier slaaphuisjes – Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes – had ontworpen. Twaalf jaar eerder al hadden de Woodbrookers op de Kale berg een kapel gebouwd; of liever 'lezingenzaaltje', want het was een kopie van de lecture hall op Woodbrooke. Het stuk hei waarop de kapel werd gebouwd, was een geschenk van Jonkvrouwe Justine van Heeckeren van Kell (van huize Ruurlo) .



*Woodbrookershuis, het hoofdgebouw.*

De inmiddels 'Vereniging Woodbrookers Barchem' maakte rondom de Tweede Wereldoorlog haar bloeiperiode door. Zij stond in die periode aan de wieg van de zogeheten 'doorbraak'. Vanuit een vrijzinnig-protestantse achtergrond ging de vereniging als eerste in Nederland de dialoog aan met geïnteresseerden uit de joodse en later ook de rooms-katholieke en humanistische gemeenschap. Daarmee werden de Woodbrookers pioniers van de oecumene. Maar de doorbraak betrof ook het politieke leven. Onder leiding van dominee Willem Banning, tevens directeur van het Woodbrookershuis, traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de oorlog werd opgericht.



*Lezingzaal ('kapel') op de Kale berg.*

De Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert nog steeds weekendcursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn de stiltebijeenkomsten in de Kapel. De doelstelling van de vereniging luidt: "Door onderlinge ontmoeting, in een geest van openheid, religieuze verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid, bij te dragen aan persoonlijke verdieping en aan bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid".



*Dr. W. Banning, hier met zijn gezin, was het voorbeeld van een 'doorbraaksocialist' en bezielid leider van wat ook wel de 'Barchembeweging' werd genoemd.*