

Hartelijke groeten uit Lochem (5)

CeesJan Frank

Aflevering 5: Kindergroeten

In deze vijfde aflevering van “Hartelijke Groeten uit Lochem” spelen kinderen de hoofdrol. Geen Lochemse kinderen, maar jonge bezoekers van buiten, die met hun familie in Lochem vakantie vierden, er logeerden bij familie of als stadse bleekneusjes kwamen aansterken in het vakantieoord Alpha. De Ansichtkaart “Laan in Ampsen” is ingezonden door een van onze leden.

Ansichtkaart “Laan in Ampsen”, poststempel: 17 juli 1907. Stoomdruk - La Rivière & Voorhoeve - Zwolle. Collectie: E. ter Braak, Daarle.

Geadresseerde: Den Wel. Ed. Heer A. D. Leer-Mühlen, Heerengracht 217, Amsterdam.

Op de fotozijde staat de volgende tekst: “Lieve Opa, Veel zontjes voor Uwen verjaardag. Ik zie hier iederen dag mooie treinen en gisteren heb ik met Papa op de bok gezeten naast de koetsier. Ik wou maar liever niet meer naar Amsterdam. Veel zontjes van Uwen Anton.”

Kleine Anton had het in Lochem kennelijk zo naar zijn zin dat hij niet meer naar huis wilde. Voor een kleine jongen uit de grote stad Amsterdam was er dan ook van alles te beleven in de bosrijke omgeving van Lochem. De Ansichtkaart van Laan Ampsen en de mededeling aan zijn grootvader, dat hij iedere dag treinen ziet, doen veronderstellen dat Anton en zijn familie vlakbij het Lochemse station gelogeed waren en wel in het Hotel Het Wapen van Ampsen. Dit logement-hotel was in 1866 op initiatief van baron J.A.C. van Nagell, kasteelheer van Ampsen, gebouwd, vlakbij het in 1865 tot stand gekomen Lochemse treinstation. Het was een statig bakstenen gebouw met een grote houten veranda aan de voorzijde. In 1917 werd het hotel verkocht aan Woltherus Dull. Na de afbraak verrees op dezelfde plek Huize Beukenstein, waarin

Dull in 1918 ging wonen. Drie jaar later kwam het grote landhuis in handen van de Stichting Huize Beukenstein en werd het omgevormd tot een rust- en vakantieoord voor verpleegsters. Op de Ansichtkaart zien we de

huidige Ampsenseweg, gefotografeerd vanaf de spoorwegovergang. Uiterst rechts bevindt zich achter de oude eiken Het Wapen van Ampsen. Links is de oprit naar de villa “Klein Ampsen”, die tegenover het hotel stond.





naar de Witte Wievenkuil en vermaard waren ook de tochtjes met de ponykar, die op veel oude ansichten van Alpha staat afgebeeld. Op deze ansichtkaart uit de jaren twintig is het oude gastenhuis (het lage gedeelte rechts) inmiddels flink uitgebreid met een nieuwe vleugel aan de linker zijde, een grote veranda en een toren aan de achterzijde. Nadat het in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was gebruikt en later door de Canadezen, kreeg het herstellingsoord een nieuwe functie. De familie Beltman begon er in 1947 een pension, dat zou uitgroeien tot een bekend familiehôtel. Het hôtel werd verschillende keren verbouwd en vergroot. Van het oude gastenverblijf van Cartier van Dissel is niets meer herkenbaar.



Bronnen:

- W. Klomp en J.M. Somer, Lochem in oude ansichten, Zaltbommel 1982, p. 62
- H. Schuttendier, "Etienne Daniël Cartier van Dissel", in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, 1985, p.7-28
- "Lochem prima plaats voor onze gasten", in: Gelders Overijsselse Courant, editie Lochem, woensdag 31 december 1986

Ansichtkaart "Lochem - Vacantieoord Alpha", poststempel: 12 juli 1925. Uitgave van Magazijn de Zon, Lochem.

Collectie: C.J. Frank, Nijmegen
Geadresseerde: Mdm en Mijnheer Blochs, Van Schoonbeekestr. 105, Antwerpen, België.

Op de adreszijde staat de volgende tekst: "Beste Tante Frida. Ik heb het hier goed. Ik kan al veel eten en goed slapen. Wil u eens aan Ma zeggen dat ik al kan fietsen. Geef haar ook 1 dikke kus. Een goeden dag aan allen, Marthe."

Bijna 25 jaar na Antons bezoek verbleef Marthe in Lochem. Zij logeerde in het kindervakantie-

verblijf Alpha op de Paasberg. Alpha werd rond 1900 gesticht door de bekende Lochemse huisarts dr. Etienne Daniël Cartier van Dissel (1855-1915), als gastenhuis ten behoeve van logeerpertijen van zijn talrijke kleinkinderen. Later werd het gastenhuis omgevormd tot kindervakantieverblijf en herstellingsoord, dat onder leiding stond van Cartier van Dissels dochters Lida (1868-1951) en Marie (1871-1961). Vele stadskinderen kwamen hier om aan te sterken en genoten van de vrijheid en de frisse boslucht. Ook logeerden er kinderen van ouders die in Indonesië verbleven. Uitstapjes werden er gemaakt in de bossen,

Heeft u een oude ansichtkaart met bijzondere geschreven tekst? Wij zijn erg benieuwd. Misschien verdient uw exemplaar een plekje in deze rubriek. De redactie heeft al enkele inzendingen ontvangen en zal deze in één van de komende afleveringen van Land van Lochem opnemen.