

## Familiehotel "De Dollehoed"

### Hartelijke groeten uit Lochem (7)

CeesJan Frank

In 1870 werd aan de toenmalige "Ruurloseweg" of "Weg naar de Dolle Hoed" een familiehotel gevestigd, dat de naam "De Dolle Hoed" kreeg, genoemd naar de oudere gelegenheid (herberg) die zich op deze plaats bevond. Bij de bouw van het nieuwe hotel liet men een gedeelte

familiehotel vormde de uitvalsbasis voor wandelingen in de prachtige bosrijke omgeving, bijvoorbeeld naar de Belvédère en de Witte Wievenkuil. Op het door oude eiken en beuken overschaduwde terras of op de veranda van het hotel was het zomers goed toeven. In 1925 ging het hotel fail-

Van het hotel en zijn omgeving zijn in het eerste kwart van de twintigste eeuw talloze ansichtkaarten gemaakt, die uiteindelijk in alle uithoeken van het land terecht kwamen. In deze aflevering van "Hartelijke Groeten uit Lochem" komen er twee uit de periode rond 1900 aan bod.



van de oude herberg staan. Het is nog steeds bewaard gebleven als onderbouw van het voorste gedeelte van het hotel. Tegen het einde van de 19<sup>de</sup> eeuw, toen het toerisme rond Lochem tot volle bloei kwam, werd het hotel flink uitgebreid met enkele nieuwe vleugels, waarvan er één is voorzien van een markante toren.

De "Dolle Hoed" was een populaire bestemming en behoorde tot de drukst bezochte hotels in de omgeving van Lochem. Het met de stoomtram gemakkelijk bereikbare

liet, het werd aangekocht door het echtpaar Van der Harst, dat er in 1927 een rusthuis voor bejaarden opende. Het kreeg de naam "P.W. Janssenhuis". De naam "De Dolle Hoed" ging over op het kleinere nieuwe hotel, dat in 1927 op enige afstand ten zuiden van het oude complex werd gebouwd. Het rusthuis bleef tot in het begin van de jaren tachtig een bejaardenoord. Niet lang daarna is het weer als een horecagelegenheid in gebruik genomen, tegenwoordig onder de naam "Bon'Aparte".

Ansichtkaart "Familiehotel "De Dollehoed", poststempel: 28 juni 1900.

Uitgeverij: onbekend.

Collectie: G. Ribbers

Geadresseerde: Mr. Hans Jurritsen, Utrecht, Donkere Gracht

Op de adreszijde staat de volgende tekst:

"27.6.1900

Lieve Hans. Na lange wandeling rusten we hier X wat uit. Groeten van ons allen aan allen. Je lieff. broer Cor.

Ps. Regenjas en schoenen ontvangen en al in gebruik. Morgen brief. Saluut."

"De Dollehoed" aan de weg tussen Lochem en Barchem is op deze Ansichtkaart getekend weergegeven. We zien het hotel vanuit het noorden waar een grote uitnodigende veranda de gasten verpozing biedt. Hier, bij het kruisje, rustte de afzender, Cor, even uit van een lange wandeling, terwijl hij zijn broer een kaartje schreef. Het was kennelijk niet al te best weer, getuige de mededeling dat de toegezonden regenjas al volop in gebruik was.

Hoe vindt ge het op school, is het erg vreemd en welke uren hebt ge bij uw vriendin H? Wil je Mevrouw Nijkamp hartelijk bedanken voor haar brief. Ik hoop later te antwoorden. We hebben het best met het weer, maar daar ik 's middags nog naar bed ga, verliest men zoo-veel tijd. 't Is hier o zoo mooi. Ik voel me al sterker maar slaap nog niet lekker.

Geef Mieke een kus van mij en schrijf ons nog eens. Vraag maar 2½ cts postzegels aan Mevrouw, of gebruik de gewone briefkaarten. Elken dag ontdekken we nieuwe wandelingen, 't is innig mooi. Dit is de straatweg vlak vóór 't Hotel.

niet. De hotelgasten konden nog onbekommerd oversteken en gebruik maken van tuin en terras aan de andere zijde van de weg, waarvan nog net, uiterst links een zitje is te zien.

Deze Ansichtkaarten zijn ter beschikking gesteld door de heer G. Ribbers, waarvoor hartelijk dank. Heeft u ook een oude Ansichtkaart met bijzondere geschreven tekst? Wij zijn erg benieuwd. Misschien verdient uw exemplaar een plekje in deze rubriek.



Ansichtkaart "Gezicht familiehotel "Dollehoed" en Barchemseweg, bij Lochem", poststempel: 4 september 1907.

Uitgave van: La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, no. 820  
Collectie: G. Ribbers

Geadresseerde: Mejjuffrouw D.S. Horleux, p.a. Mevrouw wed. Dr. Nijkamp, Breestraat, Leiden.  
Op de adreszijde staat de volgende tekst:

"Lieve Fiep, ik bedank je wel, dat je je eerste kaart aan mij zondt.

Groet allen en omhelsd door je tante. We hebben mooie kiekjes. Van Mien en Gé, dag. Lieve Fiep, Weinig plaats is er over."

Op deze Ansichtkaart is het hotel zelf niet te zien. De fotograaf heeft zich ter hoogte van de voorgevel opgesteld en zijn kiekje in zuidelijke richting geschoten. Aan de rechter zijde van de Barchemseweg ziet men het spoortracé van de tramlijn tussen Lochem en Borculo, die dus vlak langs het hotel liep. Veel verkeer was er verder

Bronnen:

· L. de Boer en W. Klomp, "Wonen voor ouderen", in: Een eeuw burgerzin. Werken aan welzijn in Lochem, p.138.