

Hartelijke groeten uit Lochem (10)

CeesJan Frank

In het *Land van Lochem* nummer 1 van 2003 presenteerden we al eens een historische Ansichtkaart van de slaaphuisjes op het terrein van het Woodbrookershuis in Barchem. Bij de kaart werd heel in het kort ingegaan op de geschiedenis van het nieuwe verenigingscentrum van de Woodbrookers-gemeenschap, dat in 1924 officieel werd geopend. De Vereniging van Woodbrookers was een voornamelijk protestantse organisatie, die streefde naar het stimuleren van ontmoetingen tussen gelovigen van alle kerkgenootschappen en belijdenissen. In het nieuwe complex in Barchem werden daartoe allerlei zomercursussen, congressen en weekendbijeenkomsten georganiseerd, die doorgaans druk werden bezocht. Het thuisfront werd op de hoogte gehouden over de inspirerende activiteiten door middel van brieven en vooral Ansichtkaarten van

het verenigingsgebouw, waarvan er door de jaren heen opmerkelijk veel verschillende werden uitgegeven. In de jaren twintig bestond er zelfs een boekje met ansichten van het exterieur en interieur van het hoofdgebouw en de slaaphuisjes, waarin de cursisten overnachtten. Deze oude kaarten geven een mooi beeld van de oorspronkelijke toestand van de gebouwen, want met name het hoofdgebouw is in de loop der jaren enkele keren vergroot en gerenoveerd.

In deze aflevering van *Hartelijke groeten* tonen we u nog enkele bijzondere Ansichtkaarten uit de jaren rond 1930-1935. De geschreven tekst op één van de kaarten, verstuurd in de zomer van 1936, verhaalt van zomaar een dag van een cursist: *Lieve allemaal, Gisteren waren er geen briefkaarten te krijgen en daarom schreef ik niet. 't Bevalt me best hoor. Je beleeft een*

heleboel zo op één dag. 's Ochtends een lezing, 's middags vergadering en 's avonds weer lezing. Ik heb langzamerhand al met een massa mensen gesproken. Morgen is 't weer uit. 'k Zou nog best een paar dagjes hier blijven, want de natuur is hier prachtig en het is zo rustig hier (...) Gegroet Chris, adres Woodbrookers, Barchem.

Via een ander kaartje, op 12 augustus 1931 verstuurd naar mejuffrouw Aagje de Goede, onderwijzeres te Wormerveer, komen we te weten, dat 't midden augustus bitter koud kan zijn in de stenen slaaphuisjes. Haar vriendin Ali schrijft: *Wellicht heb je 't al van de anderen gehoord, dat 't noodig is een deken mee te nemen. Er zijn meen ik maar dekens voor 8 personen. Als 't zoo koud blijft, zal 't zeker dubbel aangenaam zijn warm te slapen. Tot zaterdag, bestel maar goed weer.*



Hoofdgebouw van terzijde.

"Hoofdgebouw van terzijde".
Poststempel: juli 1936.
Geadresseerde: Familie Keizer, 2° Schengstraat 155, Den Haag.
Afzender: Chris.



"Hoofdgebouw eetzaal".
 Poststempel: 13
 augustus 1931.
 Geadresseerde: Mej. A.
 de Goede, onderwijzeres,
 Noordeinde,
 Wormerveer.
 Afzender: Ali.



"Hoofdgebouw
 Woodbrookers", Barchem
 (Geld.).
 Poststempel: onleesbaar,
 ws. 1928.
 Geadresseerde: De Heer
 Ursi en huisgenoten,
 Corn. Springerstraat 11,
 Amsterdam
 Afzender: H. Riemersma,
 Arb. Gemeenschap
 Woodbrookes te
 Barchem (Geld.).



"Slaaphuisje".
 Poststempel: 10 juli
 1931.
 Geadresseerde: Fam.
 Verhaar, Jan van
 Scorelstraat 48bis,
 Utrecht.
 Afzender: Nel Stolk,
 Heidehof Barchem.