

Thank You! Thank You!

Marie Liestro-Schols

Deze bijdrage verhaalt van een zeer bijzondere speurtocht naar het verleden, op zoek naar tastbare herinneringen aan de laatste oorlogsdagen in onze streek...

Dat wij, op een zonnige zaterdagdag in februari, ronddoelden op het landgoed van Huize 't Ross in Laren, had de volgende reden. Per e-mail ontving het Historisch Genootschap een verzoek vanuit Canada of het mogelijk was na te gaan, of zich op genoemd terrein nog de boom bevond waarin een Canadese soldaat, Hank Bernaski genaamd, zijn naam, woonplaats alsmede land van herkomst had gekerfd, tijdens zijn legering op Huize 't Ross in 1945, dus tweenzestig jaar geleden.

Ontdekking op 't Ross

Dit verzoek, vanuit Canada, kwam tot ons via de kleinzoon van de inmiddels 94-jarige bevrijder en intrigeerde ons dermate, dat we besloten zelf op onderzoek uit te gaan.

De mail had als bijlage een krantenknipsel met een foto van de bewuste boom, want wat was het geval; Zevenendertig jaar na de oorlog kwam op 't Ross, dat toen "De Vluchtheuvel" heette en dienst deed als bijbelstudiecentrum en conferentieoord en in handen was van de organisatie Reaper's Fellowship, het echtpaar Peters uit Ellenton, Florida, logeren om gedurende een week of zeven deel te nemen aan een conferentie. Zij ontdekten bij toeval de bewuste boom met inscriptie en werden erg nieuwsgierig naar het verhaal erachter. Zij maakten een foto van de boom en stuurden deze, bij terugkomst in hun land, naar een plaatselijk dagblad in de hoop dat Hank Bernaski zou reageren. En dat geschiedde.

Op speurtocht

Nu de heer Bernaski echter hoog bejaard is, wilde zijn kleinzoon hem graag verrassen door hem, zo mogelijk, nogmaals te laten zien hoe de situatie momenteel is. Mijn man en ik liepen dus op die bewuste zaterdagdag op het behoorlijk zompige terrein van Huize 't Ross. Nadat we kennis hadden gemaakt met de nieuwe eigenaren de heer en mevrouw Nan-Olthoff, zochten wij naar een, zo wij meenden, toch wel forse beuk met de bewuste inscriptie. Helemaal opgetogen waren we, toen we op afstand meenden de boom te hebben gevonden. Maar dichterbij gekomen bleek dat meer van de destijds daar gelegerde militairen hun initialen hadden achtergelaten. Lichtelijk teleurgesteld zagen we ook dat tijdens de laatste storm een paar kolossale

Hank carved his name, long ago

About 37 years ago, as his term of service in the European Theatre of World War II was nearing an end, a young Canadian soldier found himself tenting in a wooded area adjoining the former Ross Castle on Rossweg Road near Lochem, Holland.



Ross Castle in Holland

The soldiers, who had been through the Italian campaign and fought their way north into the upper regions of Europe, were not long from heading home . . . and it appears that home was much on their minds.

One of these men took time to scratch his name and hometown on the trunk of a young Beech tree . . . a pocketknife engraving that he soon forgot about . . . until 37 years later.

The old castle, occupied by both German and Allied Forces during the war, is now known as De Vluchtheuvel (a Dutch word meaning haven of refuge) and is headquarters for a missionary religious group called the Reaper's Fellowship. Howard and Dorothy Peters of Ellenton, Florida, spent seven weeks there at a conference during the past summer . . . and they couldn't resist taking a picture of the name and address on the now-huge Beech tree, grown tall and about three feet in diameter . . . and they sent a message to Souris.

Hank Bernaski, when he heard of his name and address on the tree, remembered the carving . . . and he and Alva began a correspondence with Mr. and Mrs. Peters that led to the Peters sending pictures of the tree carving, as well as the castle.

Hank remembers scratching his name on the smooth surface of the little

Beech tree . . . but he hadn't thought of it for years. Now he has a link with that bit of his past, a name and address growing on a tree in historic Holland.

Mr. and Mrs. Peters have advised that the estate where the tree grows is the European headquarters for the American-based Reapers, which was created at the end of World War II by an American-born U.S. Marine Corps officer of Dutch ancestry, Cornelius Vanderbreggen, Jr.

Performing groups composed of Grade 7 Beginners, Grade 8 Juniors, Grades 9 and 10 Intermediates and the Grades 11 and 12 Senior Band will be on stage, under the direction of Glenda and Chris McConnell.

Admission will be accepted at the door, either for individual entry or for season tickets.

Tonight's program will be the introduction of the Grade 7 band, members of which have just commenced their band careers since September. The other bands will display the growing abilities and improving sound of more senior students.



Mrs. Dorothy Peters at Hank's tree at De Vluchtheuvel

Jets ticket winners listed for Nov. 17 See Page 10

NORMAN, MRS. KETIL
GEN. DEL.
GRANDVIER, MRS.
ROL. OYO

bomen het loodje hadden gelegd. We vreesden dus het ergste. Toch hebben we foto's gemaakt, o.a. van de boom met de andere initialen en van het huis zelf en de omgeving, in de hoop dat bij het zien daarvan bij de heer Bernaski weer herinneringen zouden boven komen.

Toch goed nieuws

Dat het toch nog goed is gekomen danken wij aan een telefoontje van de eigenaren, die naar aanleiding van ons verhaal enthousiast geworden, hun terrein nog eens zijn gaan verkennen. En, oh wat leuk, de bewuste boom alsnog hebben gevonden.

Dus togen wij opnieuw richting 't Ross. Mevrouw Olthoff ontving ons allervriendelijkst met een kop-

je koffie en liep daarna samen met ons, begrijpelijk best een beetje trots, richting de betreffende beuk. En, ja hoor...nog voortreffelijk leesbaar openbaarde zich daar, na tweeënzestig jaar de volgende tekst: H. BERNASKI – SOURIS (MAN)- CANADA.

De foto's zijn inmiddels richting Canada en uit de correspondentie die daarop volgde onderstaand een kleine bloemlezing.

Kleinzoon Tyler Crozier mailde ons:

THANK YOU! THANK YOU! Ik kan niet geloven dat het is gelukt. Toen ik de foto's zag, kreeg ik koude rillingen. Het was heel emotioneel. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar we u zijn en wat dit voor ons betekent.

Mijn grootvader is nog steeds trots op wat hij, mede voor uw land, heeft gedaan. Veel Canadezen van mijn leeftijd waarderen dat niet genoeg. Misschien dat deze foto's daarbij helpen.

Wij zullen dit nooit vergeten. In de komende weken gaan we grootvader bezoeken, hij woont twee uur rijden bij ons vandaan. Hij praat moeilijk maar hopelijk komen bij het zien van de foto's veel herinneringen bij hem boven.

Mijn grootvader diende in het First Division Service Corps en kwam met zijn divisie in 1942 aan in Italië en vocht in de frontlinie tot 1945. Hij was chauffeur van een munitietruck en begeleidde grote munitietransporten naar de soldaten aan het front.



De beuk links op bovenstaande foto bevat de inscriptie

