

Hartelijke groeten uit Lochem (2)

CeesJan Frank

Lochem ontwikkelde zich al aan het einde van de negentiende eeuw tot een geliefd vakantieoord. Talloze, vaak welgestelde vakantiegangers brachten hier korte of lange tijd door in één van de vele hotels en pensions, die in de aantrekkelijke omgeving waren verrezen. Velen vestigden zich uiteindelijk ook permanent in Lochem, bijvoorbeeld in de riante villa's aan de Nieuweweg en in Berkeloord. Andere nieuwkomers kwamen in eenvoudiger huizen terecht of gingen in de kost bij families, die in tijden van woningschaarste kost en inwoning aanboden.

Het thuisfront werd op de hoogte gehouden van de grote en kleine reisbelevissen of de nieuwe woonplek via ansichtkaarten, die vanaf circa 1900 in groten getale werden gedrukt.

In de eerste jaren waren de berichtjes noodgedwongen kort en krachtig. Ze mochten alleen op de fotozijde worden geschreven. Later kwam ook de adreszijde beschikbaar en sindsdien kunnen we getuige zijn van vele kleine persoonlijke verhalen, die vaak een mooi tijdsbeeld schetsen van de eerste jaren van de twintigste eeuw. Er moeten vele duizenden van deze kleine historische documentjes bestaan, in archieven, musea, in particuliere collecties of gewoon, bij u thuis. In deze nieuwe serie doet het Land van Lochem een greep. Heeft u een oude ansichtkaart met bijzondere geschreven tekst? Wij zijn erg benieuwd. Misschien verdient uw exemplaar een plekje in deze rubriek.

Aflevering 2:
een kaartje van Jet aan haar familie in Zwolle.
Ansichtkaart "Lochem Postkantoor", poststempel: 6 juni 1921.



Collectie: C.J. Frank, Nijmegen.
Geadresseerde: Familie Diestelhof, Vereenigingsstraat 42 te Zwolle

*"Lochem, 6/6 '21
Beste allemaal,
Goed gearriveerd. Heb 't tot dusver goed naar den zin. In kost bij weduwe met 2 kinderen, Wilhelmina aan 15. Betaal f 3,25. Heb ook nog warm eten gehad. Laat Jaap zoo gauw mogelijk de fiets sturen. Woon ± 20 min. van 't kantoor. Wil ook naar Vorden en Zondag naar Deventer. 't Is hier in één woord verrukkelijk. Heb 2 groote kamers. Fijn !! Meer nieuws voor Zondag. Hartelijke groeten aan allen, van je Jet."*

Jet had kennelijk in Lochem, ver van huis een kantoorbetrekking gevonden en was in de kost ge-

gaan bij een familie aan de Wilhelminalaan. Voor de meeste vrijgezellen, die noodgedwongen op zichzelf moesten wonen, was dit vroeger een gebruikelijke gang van zaken. In tijden van woning-schaarste was zelfstandige woonruimte voor alleenstaanden nauwelijks te vinden. Kosthuizen boden uitkomst. Ook voor de families, die kostgangers in huis namen, gaf het voordelen: het kostgeld was een welkome aanvulling op het karige inkomen en de kostganger, die als een volwaardig deelnemer aan het gezinsleven werd opgenomen en veel aanspraak bood, was meestal niet te beroerd om verschillende taken in het huishouden of klusjes op zich te nemen. De ansichtkaart toont een afbeelding van het Postkantoor aan de

Markt in Lochem. In 1921 is het dan nog een vrij nieuw gebouw, dat in 1915 was opgeleverd. Het werd gebouwd naar ontwerp van de bekende Rijksbouwmeester C.H. Peters, die in de periode rond 1900 een belangrijke rol speelde in de totstandkoming van talloze postkantoren, overal in Nederland. Het nieuwe pand aan de Markt verving het oude post-

kantoor in de Achterstraat, een gebouw uit 1878, dat hier nog steeds staat.

In de loop der jaren is de voorgevel van het postkantoor nauwelijks veranderd. Tot de belangrijkste wijzigingen behoort het verplaatsen van de hoofdingang naar het rechter gedeelte. Binnen niet al te lange tijd verliest het gebouw na bijna 90 jaar zijn oor-

spronkelijke functie. Wat er daarna met het monumentale gebouw gaat gebeuren -het kantoor is al jaren een gemeentelijk monument- is nog niet bekend.

