

# De komst en vertrek van het postkantoor aan de Lochemse Markt 1915 – 2003

Arjen Dieperink

**In het kader van Lochem 750 jaar Stad, 1983, verscheen in dat jaar het boekwerk “Grepn uit de geschiedenis van Lochem”. Het initiatief voor dit boekwerk, waar menigeen zijn bijdrage aan leverde, lag bij Hp.F. van Dam, Jan Klein Egelink, Ben de Graaf en Arjen Dieperink. Na de uitgave ervan werden deze personen de mede-oprichters van de Historische Vereniging Lochem – Laren.**

**In deze publicatie werd door mij de geschiedenis van de posterij in ons Berkelstadje beschreven.**

**Het boekwerk is niet meer in de boekhandel te verkrijgen, noch in de Lochemse bibliotheek te lezen. Om toch enig inzicht te geven in de ontwikkeling van de posterij te Lochem geef ik in vogelvlucht de geschiedenis van 1813 tot 1915 weer. Daarna vertel ik iets over de laatste jaren van het postkantoor aan de markt.**

## De posterij te Lochem 1813 - 1915

De posterijgeschiedenis met een vaste plek in de Lochemse samenleving begon in de 19<sup>e</sup> eeuw met een hulppostkantoor, tegenwoordig noemen wij dit agentschap, aan het korte Hogestraatje, thans Gudulastraat. Van 1813 af werd het kantoor gerund door mijn verre voorvader, zes generaties terug, Steven Hendrik Jan Dieperink. Deze bracht iedere dag te voet de post naar Zutphen. Post bestemd voor Lochem nam hij in Zutphen in ontvangst

Het was, zoals men de afstand toen beschreef, drie uur gaans van Lochem naar Zutphen.

Later werd de posterij gezamenlijk met zijn zoon Jan Albert Dieperink gedaan. (Er waren verder geen werknemers in dienst.) Men moderniseerde het wegbrengen en ophalen. Paard en wagen werden toen het vervoermiddel. Later beheerde Albartus Dieperink, tot 1875, de Lochemse posterij. In 1878 werd het nieuwe postkantoor, Achterstraat 3, in gebruik genomen.

## Het postkantoor aan de Lochemse markt 1915 - 2003

In oktober 1914 keurde de Minister de ontwerp-bestedingsstukken, voor een nieuw te bouwen postkantoor, goed. In totaal werd het geraamd op f 28.750,- De aanbesteding vond plaats op 4 november. De voorganger van het Gelders Dagblad, de Lochemsche Courant, van 6 november 1914 maakte bekend dat de aanbesteding werd gegund aan de minste inschrijver, dhr H. Balder te Alkmaar voor het bedrag van f 28.617,-

Het postkantoor kwam op de plek te staan waar vroeger de “Schutscholen” stond. Dit was een Muloschool voor jongens, die tot 1910 op de Markt bleef. Bij de samenvoeging van deze school met de Muloschool voor meisjes in 1910 verhuisde men naar de Barchemseweg. Thans bevindt zich op die plek de Meester G. Propschool.

De opleveringsdatum van 1 augustus 1915 verschoof



Postkantoor jaren '30. Duidelijk zichtbaar het wapen aan de voorgevel. Uit het postkantoor komt Simon Gerrit van der Neer.

naar 15 oktober 1915, dit in verband met de werkzaamheden aan de fundering die niet zo vlot verliepen. In de Lochemsche Courant van 30 oktober 1914 stond over het posterijsgebouw: “... Een artistieke indruk maakt de voorgevel allesbehalve: stijver en smakeloozer kon het al haast niet! Het gebouw heeft veel van een kazerne of gevangenis; alleen de tralies ontbreken....”.

Ook op dit moment is de algemene mening dat het gebouw aan de markt een zeer toepasselijk gebouw is voor de functie waar het voor werd gebruikt.

Op 15 oktober 1915 werden de kantoorlokalen in gebruik genomen. Het oude kantoor Achterstraat 3 werd niet meer gebruikt.

In 1973 en 1981 onderging het postkantoor enkele interne en externe wijzigingen. Begin 1987 verhuisde men tijdelijk naar het onderkomen naar Achterstraat 3 om een grote interne verbouwing te kunnen doen. Op woensdag 18 november 1987 opende wijlen burgemeester de heer. E. Wilmink het verbouwde kantoor. Het kantoor ging voor het publiek open op



Postkantoor Lochem 28 oktober 2003 (foto: Arjen Dieperink).

dat er iets gaande was met de posterij te Lochem. Het Gelders Dagblad van woensdag 11 oktober 1995 berichtte: *“Loketten en besteldienst in de toekomst gescheiden. Postkantoor mogelijk naar Molenstraat.”* Dit werd op donderdag 12 oktober 1995 gevolgd door: *“Projectontwikkelaar heeft al plannetje klaarliggen. Van wethouder mag postkantoor snel weg.”* En drie jaar later, op vrijdag 28 augustus 1998, verscheen het bericht: *“Postkantoor blijft voorlopig aan Markt”*.

Op 15 november 2001 werd om 13.45 uur het postkantoor van Lochem verkocht bij de notaris Mr. Johan Hendrik Kemp te Nijverdal. Namens de verkoper was gemachtigd mevrouw Geritdina Hendrika van Losser (gevolmachtigde van Leendert van Rekom, TPG Real Estate Development BV te 's Gravenhage). De kopers waren de heren Marcel Henk van Maris en Hendrik Jan Maris.

Hendrik Jan liet zich vertegenwoordigen door Marcel. De koop werd gesloten voor sectie F de kadastralenummers 1551 en 1533, respectievelijk 10,94 are en 1,40 are groot. Het geheel werd verkocht voor f 1.520.000,-.

Postkantoren BV huurde voor f 24.921,54 per jaar het pand terug. Voor de servicekosten werd f 3.421,96 per jaar betaald.

In het Gelders Dagblad van 4 oktober 2002 werd

23 november 1987. De nieuwe loketten had men een kwartslag gedraaid. Tevens was de voorzijde voorzien van een nieuwe oprit voor rolstoelhouders en mensen die moeilijk ter been zijn.

De directeuren die de scepter over dit postkantoor hebben gezwaaid waren:

16-06-1915 - 16-11-1915 - vacature  
 16-11-1915 - 16-11-1916 - J.Stijkel  
 16-11-1916 - 16-02-1917 - vacature  
 16-02-1917 - 01-05-1925 - W.A.van der Meulen  
 01-05-1925 - 01-09-1925 - vacature  
 01-09-1925 - 01-07-1933 - L.E.Bosch  
 01-07-1933 - 16-08-1933 - vacature  
 16-08-1933 - 01-03-1939 - C.Dogterom  
 01-03-1939 - 01-10-1939 - vacature  
 01-10-1939 - 01-04-1946 - G.S.de Jong  
 01-04-1946 - 01-10-1946 - vacature  
 01-10-1946 - 01-01-1953 - R.A.Beems  
 01-01-1953 - 01-11-1953 - vacature  
 01-11-1953 - 30-09-1964 - E.Kist  
 30-09-1964 - 16-12-1964 - vacature  
 16-12-1964 - 01-06-1968 - J.Witteveen  
 01-06-1968 - 01-04-1976 - J.Rinkel  
 01-04-1976 - 01-12-1976 - vacature  
 01-12-1976 - 01-02-1980 - G.J.Selle  
 01-02-1980 - 01-04-1980 - vacature  
 01-04-1980 - 03-06-1985 - J.Woltersom  
 03-06-1985 (datum?) - J.Weenink

In het Gelders Dagblad verschenen af en toe berichten



Voor de balie.



Achter de balie.

bekend gemaakt dat het postkantoor ging sluiten en dat er een agentschap zou komen.

Op dinsdag 28 oktober 2003 begonnen de baliemedewerkers, Ton van Lith en Maritza Drieënhuizen, hun laatste dienst. Menige bezoeker gaf de twee een woord van dank en een klein aandenken.

Om half zes was het zover. De deuren van het postkantoor gingen voorgoed dicht. Er werd een tijdperk van de Lochemse postgeschiedenis afgesloten.

De postერი in Lochem is op dit punt weer terug naar af. Nu er een postbalie is in een van de supermarkten, krijgt de geschiedenis (hulppostkantoor) van 1813 een vervolg.

Alleen de geplazuurde brievenbus met de tekst "Anno 1915" in de voorgevel van het gebouw herinnert nog aan het postkantoor van weleer.



Ton en Maritza, voor de laatste keer samen in het postkantoor (foto: Arjen Dieperink, 2003).



Voor de balie 1915 (foto: PTT Lochem).