

Een vondst van 'Marktplaats'

Paul Roodbol, onze actieve secretaris, vond op de website 'Marktplaats' een leuk documentje uit de tijd van de tweede Wereldoorlog. Een briefkaart – bestaat zo iets hedentendage nog? - waarin de Lochemse 'Wasserij en Stoomerij Gebr. Ten Hoopen', gevestigd op het Stijgoord in Lochem op 28 januari 1942 aan N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie in Hengelo liet weten, dat men dringend verlegen zat om bleekloog. Het verzoek werd beloond, want drie dagen, nadat de briefkaart was binnengekomen, is er al een partij bleekloog naar Lochem afgezonden.

