

Iconisch symbool voor de bevrijding te bezichtigen in Lochems oorlogsmuseum

LOCHEM – Vorige week kreeg het Oorlogsmuseum in Lochem, gevestigd boven de VVV aan de kleine markt, drie bevrijdingsrokjes in bruikleen. De bevrijdingsrokjes zijn geschonken aan het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Voorzitter Paul Roodbol: "Wij hebben deze rokken als geschenk gekregen en vinden dat een veel breder publiek het moet kunnen zien, daarom hebben wij het in bruikleen gegeven aan het museum van Berry Swarthoff".

Door Arjen Dieperink

Het ontstaan van zo'n lappenrok of levensrok werd in een radio-uitzending van 18 april 1946 uiteengezet door Mies Boissevain-van Lennep. Hierdoor ging een groot publiek de rokken maken. De basis is een oude rok waarop een veelheid aan lapjes wordt genaaid. Lapjes uit het huis, herinneringslapjes van overledenen, lapjes van kinderklleding, keukenvaletjes, geruit of effen. De veelheid aan lapjes moet een gevoel van saamhorigheid en eenheid uitbeelden. De tailleband moet effen zijn en aan



Paul Roodbol, Maran Olthoff en Berry Swarthoff tonen de rokken die nu te bezichtigen zijn in het museum. Foto: Arjen Dieperink

de onderrand zijn effen driehoeken genaaid waarin jaartallen zijn geborduurd: 5 mei 1945, of 30 augustus 1946, de verjaardag van koningin Wilhelmina. De bedoeling was dat elke feestrok werd geregistreerd met de naam en het nummer van de maakster. De rok kreeg een stempel om aan te geven dat hij werkelijk in dat jaar is gemaakt. De rok die mevrouw Stegink aan het Historisch Genootschap heeft geschonken, draagt het stempel NI 1948 en de geborduurde datum 5 mei 1945, 78 jaar geleden. Het is een rok met een betekenis, een rok

van hoop op een vredige toekomst. Eén van de rokken die Hanneke Carmiggelt, lid van het Genootschap vanaf het eerste uur, aan het Historisch Genootschap gaf, draagt het nummer 1-B 820722. In totaal zijn drie rokken door Paul Roodbol samen met Maran Olthoff naar het museum gebracht. Het museum is gratis te bezoeken, wel wordt men verzocht in de giftenpot een donatie te doen.

■ hglochem.nl
■ lochemoorlogsmuseum.nl

Familie uit Nieuw-Zeeland bezoekt oorlogsgraf in Lochem

LOCHEM – Op 25 april van dit jaar ontving de gemeente Lochem een mail van Richard O'Dea (69) uit Nieuw-Zeeland met de vraag of het mogelijk is om het oorlogsgraf van Raymond J. Cammock in Lochem te bezoeken. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat hij vorige week woensdag samen met zijn vrouw Carolyn (71) Lochem bezocht.

Door Arjen Dieperink

Het grind knarst onder de zolen van Richard en Carolyn O'Dea terwijl ze, bijgestaan door Berry en Yvonne Swarthoff, over het grindpad van de Nieuwe Begraafplaats lopen. De witte grafstenen van de oorlogsgraven komen in zicht. Bij het graf van Raymond John Cammock blijft men stil staan. Cammock is een neef van de moeder van Richard, zijn moeder overleed een jaar geleden. Namens haar zou hij een bezoek aan het graf brengen. "Wij komen uit Te Awamutu, Nieuw-Zeeland, en hebben een familiefeest in Ierland, dus dit was een mooie gelegenheid om even hiernaartoe te gaan." Hieraan voorafgaand hadden ze de plek van de crash en de tunnel in Almen die naar Cammock is vernoemd al bezocht.



De achterneef van R.C. Cammock, Richard O'Dea (r), en zijn vrouw Carolyn bezochten het oorlogsgraf in Lochem. Foto: Arjen Dieperink

Raymond John Cammock was een flying officer van de Koninklijke Nieuw-Zeelandse luchtmacht (RNZAF). Hij was gestationeerd op vliegbasis Volkel in Brabant en behoorde bij het 486 Squadron van de RAF. Op 6 oktober 1944 steeg hij van vliegbasis Volkel op met zijn Tempest JR 863. In september 1944 namen geallieerde jachtvliegtuigen een Duitse munitietrein onder vuur. Raymond J. Cammock werd daarbij zelf beschoten. Hij werd geraakt en boorde zijn vliegtuig in de laatste wagon van de trein. Hij kwam daarbij om het leven. Slechts zijn linkeronderbeen werd gevonden, deze is op de begraafplaats in Lochem ten

ruste gelegd. Raymond was 21 jaar en liet zijn zwangere vrouw Kathy achter. Hun zoon, Frank, bezocht het graf van zijn vader in april 2015. Enkele maanden na zijn bezoek aan het graf van zijn vader die hij nooit heeft gekend, overleed Frank Cammock.

Het bezoek aan het oorlogsgraf was voor Richard O'dea emotioneel. "Ik heb in nagedachtenis wel een traan gelaten en ben blij dat ik hier geweest ben." Na een korte ceremonie bij het graf vertrok het echtpaar in de auto van de familie Swarthoff om voor het vertrek naar Schiphol even het oorlogsmuseum boven de VVV in Lochem te bezoeken.

Schrijver Tessa de Loo te gast in Gorssele Kunstcafé

GORSSEL – Op dinsdag 6 juni is schrijver Tessa de Loo te gast in het Gorssele Kunstcafé dat gehouden wordt in Eetcafé De Hoek aan de Joppelaan 5 in Gorssel. Sonja van der Chijs gaat met haar in gesprek over haar passie voor het schrijverschap en in het bijzonder het ontstaan van haar nieuwe boek. Aanvang: 16.00 uur.

Tessa de Loo, bekend van onder andere de roman De Tweeling, vertaald in 24 talen en verfilmd, verruilde middenin coronatijd haar geliefde Portugal voor Nederland. Drie jaar lang werkte zij continu aan haar nieuwe roman De stad in je hoofd. Het boek is bangstigend actueel als wij

kijken naar wat er op dit moment in de oorlog in Oekraïne gebeurt.

De stad in je hoofd begint bij hoofdpersoon Twan die op 8-jarige leeftijd een bombardement in de Tweede Wereldoorlog op zijn stad meemaakt. Het boek neemt ons daarna mee in zijn gedachtegang hierover: van kind tot volwassen man en de impact die deze gebeurtenis op zijn hele leven heeft. Een boek vol liefde en oorlogstrauma tegen het decor van een eeuwenoude stad. Daarbij beschrijft Tessa de Loo ook trefend hoe Nederland er toen uitzag en moderniseerde: de kruidenierswinkel die ineens supermarkt werd. De stadsvernieuwing: een strijd waar-

bij schilderachtige panden plaats moesten maken voor nieuwbouw.

Na afloop is Tessa de Loo aanwezig om haar boek (voor iedereen) te signeren. Ook niet-leden van de Gorssele Kunstkring zijn hartelijk welkom. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een attentie voor de gast. Na afloop van de bijeenkomst is het mogelijk samen te eten en na te praten aan een lange tafel (voor eigen rekening). Hiervoor kan men zich tijdens de bijeenkomst opgeven.

■ gorsselekunstkring.nl

Claptunes in het Openluchttheater Gorssel

GORSSEL – Op zaterdagavond 10 juni staat de blues-popband Claptunes in het openluchttheater te Gorssel. Claptunes brengt met het optreden in wezen een tribute aan Eric Clapton, één van de grootste gitaristen aller tijden.

Het wordt een muziekkreis door de klassiekers van John Mayall, Cream, Blind Faith, Derek & the Dominos en veel van het solowerk van Clapton. Clapton klassiekers als Cocaine, White Room, Forever Man en Wonderful Tonight komen uiteraard voorbij. Claptunes bespeelt Clapton met dynamiek, groove, improvisatie en bovenal met veel passie.

Dat doen de heren van Claptunes al vele jaren. De band uit Zutphen en omgeving be-

staat uit vier gedreven en professionele muzikanten met een bak aan ervaring in het internationale blues- en rockcircuit. Initiatiefnemer van deze tribute is zanger/gitarist Stef Woestenenk uit Vorden. Hij verzamelde een paar ervaren muzikervrienden om zich heen die hun sporen verdiend hebben in bands als Moonyard, Veldman Brothers, Tony Spinner en diverse tributes.

Gratis entree
Het openluchttheater bevindt

zich in de kom van Gorssel, op de hoek van de Esdoornlaan en de Molenweg. Parkeren kan op circa 300 meter verderop aan de Molenweg bij 't Trefpunt, maar kom vooral op de fiets.

De toegang is gratis, een bijdrage in de 'melkbussen' wordt echter buitengewoon op prijs gesteld. Sinds kort kan er ook een bijdrage gedaan worden via de QR-code. Het concert begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

■ www.openluchttheatergorssel.nl

Evenementenagenda VVV Lochem

Week 22 - 24 31 mei t/m 14 juni 2023

Voor de actuele agenda kijk op: www.vvvlochem.nl
Volg ons op: www.facebook.com/vvvlochem

<p>WOENSDAG 7 JUNI LAREN Tuin rondleiding Verwolde. Wandel samen met een gids door één van de mooiste kasteeltuinen van Nederland. Reserveren noodzakelijk. Tijd: 13.30 (duur ca 1 uur) Locatie: Jonker Emilelaan 4</p> <p>LOCHEM Benefietconcert voor Oekraïne Klassieke muziek ter ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen in Lochem en omgeving. (gratis) Vrijwillige bijdrage voor 'Netherlands for Ukraine' Aanvang 15.00 uur Locatie: Markt</p> <p>LOCHEM DINSDAG 6 JUNI Stadswandeling Lochem onder begeleiding van een Stadsgids. Ontdek Lochem te voet. Reserveren kan bij VVV Lochem. Tijd: 13.30 - 15.00 uur Locatie: Markt 2</p> <p>LAREN Grand Tour. Tweehonderd jaar woonde de familie Van der Borch in huis Verwolde en nog steeds is het</p>	<p>weg van de grijze massa. Meer weten? www.mananamana.eu Tijdstip: 8 t/m 11 juni 2023 Locatie: Kasteel Oolde (Laren Gld)</p> <p>LAREN VRIJDAG 9 JUNI Mañana Mañana. Is een vier dagen durend geestverruimend feest ver weg van de grijze massa. Meer weten? www.mananamana.eu Tijdstip: 8 t/m 11 juni 2023 Locatie: Kasteel Oolde (Laren Gld)</p> <p>LOCHEM Kijk op klimaatverandering. Voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van de aarde, klimaat(verandering) en de gevolgen, verzorgt IVN NMA een basiscursus 'Kijk op klimaatverandering' Opgeven en informatie via cursus.ivnma@gmail.com. Locatie wordt bekend gemaakt na opgaaf.</p> <p>LAREN DONDERDAG 8 JUNI Mañana Mañana. Is een vier dagen durend geestverruimend feest ver</p>	<p>LAREN Mañana Mañana. Is een vier dagen durend geestverruimend feest ver weg van de grijze massa. Meer weten? www.mananamana.eu Tijdstip: 8 t/m 11 juni 2023 Locatie: Kasteel Oolde (Laren Gld)</p> <p>LOCHEM ZATERDAG 10 JUNI 30e grote rommelmarkt Barchem. Na 3 jaar afwezigheid is hij er weer, de nu al weer 30e Grote ROMMELMARKT in Barchem. Locatie: Manegehallen 'de Helksenlaak' Zwiepseweg 36</p> <p>LOCHEM DONSDAG 13 JUNI Stadswandeling Lochem onder begeleiding van een Stadsgids. Ontdek Lochem te voet. Reserveren kan bij VVV</p>
<p>LAREN Mañana Mañana. Is een vier dagen durend geestverruimend feest ver weg van de grijze massa. Meer weten? www.mananamana.eu Tijdstip: 8 t/m 11 juni 2023 Locatie: Kasteel Oolde (Laren Gld)</p> <p>LOCHEM ZONDAG 11 JUNI Mañana Mañana. Is een vier dagen durend geestverruimend feest ver weg van de grijze massa. Meer weten? www.mananamana.eu Tijdstip: 8 t/m 11 juni 2023 Locatie: Kasteel Oolde (Laren Gld)</p> <p>LOCHEM DINSDAG 13 JUNI Stadswandeling Lochem onder begeleiding van een Stadsgids. Ontdek Lochem te voet. Reserveren kan bij VVV</p>	<p>LOCHEM WOENSDAG 14 JUNI Kijk op klimaatverandering. Voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van de aarde, klimaat(verandering) en de gevolgen, verzorgt IVN NMA een basiscursus 'Kijk op klimaatverandering'. Opgeven en informatie via cursus.ivnma@gmail.com. Locatie wordt bekend gemaakt na opgaaf.</p>	<p>Lochem. Tijd: 13:30 - 15:00 uur Locatie: Markt 2</p>