

# De Wasserburgen in Münsterland

Marjan Houpt

**De Evenementencommissie van het Historisch Genootschap organiseerde op 6 mei jl. een bustocht naar een aantal Wasserburgen in Münsterland, met als reisbegeleider de heer Jan Berends, die eerder al een uitgebreide dialezing gaf over dit onderwerp.**

**Dhr. Berends benadrukte die avond al dat “Waterburchten” een foute vertaling is, dus we houden het bij Wasserburgen.**

**H**ad hij al tijdens deze lezing een schat van informatie gegeven, ook gedurende de reis bleek hij weer een onuitputtelijke bron.

Van de 3000(!) kastelen die ten tijde van de glorie-dagen bestonden, zijn zo'n 100 bewaard gebleven. De meeste zijn gesticht in de 11<sup>e</sup> of 12<sup>e</sup> eeuw en zijn zware bouwwerken, oorspronkelijk bedoeld om de vijand te weerstaan.

Een aantal kastelen werd bezocht en bij verschillende werd langsgereden, waar we door de adembemende rijkdommen van de chauffeur uitstekend zicht op kregen, zoals o.a. kasteel Diepenbrock (nog gerelateerd aan de componist) met mooie 16<sup>e</sup> eeuwse poort, Schloss Gemen en Velen.

In Billerbeck passeerden we niet alleen het kasteel Haus Hamern, maar ook het standbeeld van Ludgerius, de eerste bisschop van Münster (9<sup>e</sup> eeuw) en de bronnen van de Berkel.

Na Billerbeck kasteel Havixbeck; een bezit van Twickel.

In Haus Hülshoff, de geboorteplaats van de dichteres Annette Droste Hülshoff werd gepauzeerd met “Kaffee und Kuchen”. (De “Kuchen” overigens volgens goede Duitse traditie een fikse taartpunt!). Daarna naar Nordkirchen, het Westfaalse Versailles, dat in 30 jaar werd gebouwd. Burg Vischering, een soort Doornroosje slot, werd tevens bezocht. Dit kasteel is vrijwel geheel rond gebouwd. Van deze vorm van architectuur werd later afgezien, omdat ronde muren nu eenmaal geen goede schuilplaats bieden tegen de vijand. (“Het hoekje om”...).

In Lembeck, een kasteel waar je onderdoor kunt rijden, met een

mooi rhododendronpark werd een rondleiding gegeven door het prachtige interieur, met een opvallende lambrizing van delen van dekenkisten met houtsnijwerk. Een van de adellijke echt)paren had ooit als huwelijkscadeau zoveel dekenkisten geschonken gekregen, dat men er maar deze bestemming aan heeft gegeven.

Verder werden nog bekeken de

Wasserburgen Coesfeld, Aschberg en Ludinghausen.

Kortom, het was een zeer geslaagde dag. Met dank aan Jan Berends, de Evenementencommissie, en niet in de laatste plaats het prachtige weer!

*De foto's zijn van Jan en Ineke Kieskamp, met hartelijke dank!*



Vischering





Enkele van de Wasserburgen die bezocht werden.

Van linksboven tot rechtsonder:

- Vischering
- Havixbeck
- Lembeck
- Hulshoff

en beelden in de tuinen van:

- Vischering en
- Lembeck

