

BOEKHANDEL LOVINK sinds 1846

Martin Boschloo

Als lid van Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel word ik al vele jaren uitgenodigd om een stand in te richten en te bemannen tijdens de open dag van de afdeling Genealogie. Zo stond ik ook dit jaar in de kerk van Gorssel met mijn genealogieën van Achterhoekse families en allerlei gegevens die interessant zijn voor de bezoekers van die dag. Voor mij een reünie met mijn genealogievrienden, die ik vaak maar één maal per jaar zie, maar ook een weerzien met mijn geboortedorp en met klasgenoten en oude bekenden.

Op een wat minder druk moment maakte ik zelf ook de ronde langs de stands, waaronder de boekenstand van de vereniging.

Mijn oog viel op een boekje met de titel *Boekhandel Lovink*. Hé, dacht ik, daar heeft nog familie gewoond. Al bladerend viel ik van de ene verbazing in de andere. Op diverse plaatsen worden Gerrit Boschloo en

zijn zoon en schoondochter Frederik Boschloo en Johanna Bey genoemd. Uit het boekje blijkt zelfs dat Frederik Boschloo de oprichter van deze boekhandel is geweest, die oorspronkelijk waarschijnlijk zijn naam droeg.

Ik citeer een deel van het hoofdstuk dat aan deze gebeurtenis is gewijd.



Boekhandel Lovink aan het begin van de vorige eeuw



De huidige boekhandel.

De geboorte van een boekhandel

Het moet de spekslager Gerrit Boschloo in Deventer begin 19^e eeuw voor de wind gegaan zijn. Het kadaster wijst uit dat hij zo omstreeks 1830 eigenaar is van ten minste vier woonhuizen in zijn stad en bovendien een grote boerderij in Diepenveen. Maar in 1846 strekt zijn belangstelling voor huizen zich uit tot Lochem. Zijn dertigjarige zoon Frederik namelijk heeft daar sinds enige jaren een bedrijfje aan de Walderstraat, en deze jongeman heeft trouwplannen met de 24-jarige, uit Vaassen afkomstige Johanna Bey. Op een betere stand dan de Walderstraat zou hij een winkelbedrijf willen beginnen. Vader Gerrit heeft nu zijn oog laten vallen op een huis met erf, hoek Poststeeg-Markt dat door de dood van de eigenaar-bewoner, Jan Welmers, juist 'in de verkoop' is gekomen. Het is een kloek pand waarin Welmers tientallen jaren zijn bedrijf, een kuiperij, heeft uitgeoefend. Bij het Kadaster is het bekend onder Sectie F nummer 49, met daarachter gelegen tuintje groot 1,64 are. Het uit het einde van de 18^e eeuw daterende huis ligt op goede stand. Buurman aan de Oostzijde is de aanzienlijke koopman Jacob Mozes Fortuin. En de aankoop door Gerrit Boschloo komt tot stand.

Het jonge paar Boschloo-Bey betreft op 25 oktober 1846 het door vader gekochte huis en op die dag

openen zij hun bedrijf: een boekhandel!

Tot zover het citaat. Nog geen tien jaar na deze heuglijke dag overlijdt Frederik. Johanna zet het bedrijf voort en twee jaar later krijgt ze hulp van een plaatselijke onderwijzer Govert Leendert Meijer. Hoewel hij 18 jaar jonger is treden ze een jaar later in het huwelijk en zetten ze de boekhandel samen voort. Govert breidt de boekhandel uit met allerlei artikelen, zoals schrijfbenodigdheden, speelkaarten, speelgoed, eau de cologne, wandelstokken en zelfs petroleum en tabaksartikelen.

Daarnaast begint hij ook een drukkerijtje annex binderij, wat uiteindelijk resulteert in de uitgave van een 'Weekblad voor Lochem en omstreken', later de "Lochemse Courant".

Als Johanna Bey zeventig jaar oud is wordt een opvolger gevonden in Jan Hendrik Scheen. Deze neemt op zijn beurt Bernardus Gerhardus Lovink in dienst en volgt er een splitsing tussen boekhandel en drukkerij. B.G. Lovink gaat door met de boekhandel en zijn naam prijkt tot op de dag van vandaag op de gevel.

Zo vond ik zomaar een mooi stukje familiehistorie en het boekje heeft een plaatsje gevonden in mijn 'genealogiebibliotheek'.

Lochem bevrijd: deel uw persoonlijke herinneringen in Land van Lochem!



Op de nieuwstad verschenen de eerste vlaggen.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland, na vijf jaar bezetting, werd bevrijd. Het einde van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en 75 jaar leven in vrijheid worden overal in het land uitgebreid herdacht. Ook het Historisch Genootschap zal op verschillende manieren stil staan bij de bevrijding van Lochem en omgeving.

In Land van Lochem maken we daarbij graag ruimte voor uw persoonlijke herinneringen of de bevrijdingsverhalen die in uw familie of vriendenkring worden doorverteld. Dat mogen ook heel korte anekdotes zijn, een gedicht, een lied, een bijzondere tekst, foto's uit de bevrijdingsdagen, brieven of kaarten. Maak uw inzending niet te lang; we willen binnen de beperkte ruimte van het tijdschrift zoveel mogelijk herinneringen een plek geven.

U kunt uw bijdrage, met vermelding van uw

naam, mailen naar de redactie (redactie@hglochem.nl) of afgeven tijdens de openingsuren van de Veldmaat. Stuurt u foto's mee, geef dan ook even aan of ze van uzelf zijn of uit bijvoorbeeld een archief. Inzenden kan tot het eind januari 2020. Uiteraard krijgt u uw foto's of ander beschikbaar gesteld materiaal weer retour. De bevrijdingsspecial van Land van Lochem staat gepland voor het voorjaar van 2020.