

# Gedicht

Maran Olthoff

**Dit is een gedicht dat sommigen in de oorlogsjaren bij zich droegen. Als ze werden aangehouden door een NSB'er of landwachter en dit gedicht toonden werden ze de hemel in geprezen! Maar... als je de eerste regel van couplet 1 en dan de eerste van couplet 2 leest, vervolgens de tweede regel van couplet 1, enz., dan lees je wel heel wat anders, namelijk:**

*Ik haat zoveel een mens vermag  
De Führer en zijn wet  
De Koningin en haar gezag  
Zijn in mijn hart gezet  
Enz.*

Ik haat, zooveel een mens vermag  
De Koningin, en haar gezag.  
Ik beschamper en bespot  
De Koningin en haar gebod.  
Ik verafschuw tevens, en belaster  
De Koningin en haar gezag.  
En uit het vaderland moet voort  
Die tot het Oranjehuis behoort  
Al wie Oranje is gezind.  
Het is en blijft een duivelskind.

De Führer en zijn wet  
Zijn in mijn hart gezet.  
Die voor de Führer is  
Er ik zeker en gewis.  
Het Duitse Rijksbestuur  
Verdedig ik met vuur.  
Die Hitler eert en mint  
Die is mijn beste vriend.  
Dat hij de hemel erft  
Die voor Heil Hitler sterft.

